

JAARVERSLAG 2019

11 januari 2019: Brasserie Dertien Heeten biedt onze vrijwilligersgroep een stampotbuffet aan. Onder het genot van hapje en drankje hebben we het nieuwjaar ingeluid.

21 januari 2019: Transport Hulpgoederen naar Filippijnen.

23 januari 2019: Truus vertrekt naar de Filippijnen om de containers op de plaats van bestemming te brengen. Een van de bestemmingen is het hoge Noorden van de Filippijnen. Het eilandje Batanes is geteisterd door aardbevingen, daar is veel verloren gegaan. Daarnaast zal ze de klinieken, de projecten en sponsorkinderen bezoeken. De klinieken draaien goed, de Holland Kliniek is een stukje groter geworden dit jaar. Truus zal ongeveer drie maanden op de Filippijnen verblijven.

4 februari 2019: Daphne Boensma komt aan in Manilla. Daphne is operatie assistente in het Deventer Ziekenhuis. Ze gaat twee weken meedraaien op de OK in het District Hospital in de Provence of Quezon. Daphne heeft een reisverslag geschreven dat te vinden is op de website.

15 februari 2019: Tom Haklander en zijn zoon Willem Haklander hebben een bezoek gebracht aan de Filippijnen. Tom en Truus trekken twee weken met elkaar op en zullen diverse plaatsen en contacten bezoeken zodat Tom een indruk krijgt van Truus' werk en op welke manier ze dat werk doet. Beiden kunnen ervaren of er een vorm van samenwerken in zit.

16 februari 2019: Inzegening Prominent 2 kliniek en overdracht van de kliniek aan de lokale overheid te Guinayangan in de Provence of Quezon. Net als de andere klinieken staat ook deze kliniek op een plek waar in de wijde omtrek nog geen enkele medische post te vinden is. Deze kliniek zal voor veel mensen een groot verschil maken.

Op 3 mei 2019 is Wim Zwijnenberg helaas overleden. Wim was jarenlang vrijwilliger voor onze stichting. Hij betekende heel veel voor ons, je kon altijd een beroep doen op Wim.

15 juli 2019: Transport Hulpgoederen naar Filippijnen.

5 september 2019: Truus bezoekt transportbedrijf Vidotrans te Heerenveen. Vidotrans heeft in samenwerking met het Deventer Ziekenhuis in totaal 100 bedden en matrassen geschonken. In november 2019 zijn twee containers verscheept. De ene container is voor het Gumaca Hospital in de Provence of Quezon en de andere container met bedden is naar Javier op het eiland Leyte vervoerd.

3 november 2019: De familie Boerhof nodigt ons uit voor een gezellig samenzijn. Tijdens deze vrijwilligersmiddag zijn twee jubilarissen gehuldigd. Annie Brill en Geert Slinkman zijn 25 jaar vrijwilliger. Deze middag wordt ook gevierd dat de stichting 25 jaar op de huidige locatie aan de Dorpstraat zit.

Op 4 november 2019 is het twee jaar geleden dat Jo plotseling is overleden. Vorig jaar is Jo bijgezet bij zijn broer Ben Schoorlemmer in Marikina. In de kerk is een kerkdienst gehouden om Jo te herdenken.

25 november 2019: Twee grote containers (40 foot) en één kleine container (20 foot) geladen. De twee grote containers zaten vol met de ziekenhuisbedden (zie 5 september 2019), de kleine container is geladen met ziekenhuisbenodigdheden welke zijn verdeeld over drie ziekenhuizen.

30 november 2019 is in de Pauluskerk te Raalte een kerkdienst gehouden geheel in het teken van de Filippijnen onder leiding van Pastor Harry Bloo met medewerking van het Filippijnenkoor Himig Natin. Het was een geslaagde viering met na afloop koffie, thee en typisch Filippijnse lekkernijen.

17 december 2019: Op deze datum heeft de Groundbreaking Ceremony van de Lying-in Dental Clinic plaats. Op deze locatie wordt komend jaar de Prins Kliniek gerealiseerd. Tijdens de ceremonie wenst men dat deze plek geluk mag brengen en dat boze geesten weg zijn. De grond waar deze Prins Kliniek op komt is geschonken door de gezamenlijke omliggende dorpen, die er straks ook gebruik van kunnen maken. De kliniek ligt aan de hoofdweg tussen Manilla en Bicol. Deze is dus heel gemakkelijk bereikbaar. De kliniek draagt de naam van Autobedrijf Wim Prins te Nunspeet. De heer Prins heeft de bouw financieel mogelijk maakt. Zodra het gebouw gerealiseerd en ingewijd is wordt het eigendom overgedragen aan de lokale overheid. Tijdens de opening komt een pastoor om alle kamers van de kliniek in te wijden en wordt kleingeld over de vloer geworpen. Dit laatste symboliseert het geluk.